

# השתדלות וחריצות



יצא לך לחשוב לפעמים, שאת עושה מספיק דברים טובים בחיך ואין טעם שתתאמץ יותר מדי? אתה מתפלל, עוזר לאבא ואמא, משתדל לוותר... בסך הכל ילד טוב.

לאן יש עוד להתקדם? כמה צריך להתאמץ לעשות מעבר ליכולות הרגילים שלי?

**בספר התניא, פרק ט"ו, מוסבר מיהו "עובד אלוקים". יכול להיות מישהו שלא עבר עבירה מימיו, אך עדיין לא ייקרא "עובד אלוקים" – כי כל מה שהוא עושה בא מתוך הרגל, מתוך הטבע שלו ולא מתוך עבודה ויגיעה.**

**לעומת זאת, בתואר "עובד אלוקים" – יזכה מי שעושה מעבר לרגילות שלו.**

**מי שיוצא מהגדרות שלו ועובד את ה' גם בתחומים שלא באים לו בקלות.**

**אדמו"ר הזקן מביא לכך דוגמא: אדם שחוזר על לימודו מאה פעמים –**

**אינו נקרא "עובד אלוקים", לעומת מי שחוזר על לימודו 101 פעמים!**

**לכאורה, הרי זה הבדל של רק פעם אחת! למה זה עושה את השינוי הגדול?**

**כי פעם זה היה נהוג – לחזור על הלימוד 100 פעם. זה היה טבעי ומקובל.**

**ומי שלומד מאה ואחת פעמים – זה כבר מעבר למקובל! הוא יוצא מהגדרות שלו! ולכן הוא**

**זוכה בתואר "עובד אלוקים" – כי הוא עובד את ה' מתוך יגיעה,**

**ולא רק מה שמקובל ובא בקלות...**

אז זה גם מה שמצופה מאיתנו. זה שיש בנו מידות טובות באופן טבעי, שעוזרות לנו לקיים הרבה

מצוות מתוך שמחה ובקלות – זה מצויין! אבל חסידות מלמדת אותנו תמיד לשאוף קדימה, תמיד

להוסיף ולהתקדם, "לצאת" ממה שאנחנו רגילות ולהתקדם עוד.

**לומדים את זה גם מהיהודי הראשון – אברהם אבינו.**

**לאחר פטירת שרה אימנו, אברהם ניגש לעפרון בבקשה לקנות את מערת המכפלה.**

**בהתחלה, עפרון הציע לאברהם לקחת את המערה במתנה, אך אברהם סירב והתעקש**

**שברצונו לקנות את המערה בכסף מלא.**

**ההסבר לכך הוא, שאברהם רצה לעשות את כל מה שהוא יכול, בכדי שמערת המכפלה תהיה**

**שייכת לו. גם אם הוא לא היה חייב לקנות אותה בכסף, בכל זאת הוא עשה כל השתדלות**

**שתלויה בו בכדי לקבלה לרשותו באופן מלא.**

**יש פתגם שאומר, שאצל חסידים לא קיים מושג של "בדרך ממילא",  
יש צורך בעשייה והעשייה צריכה להיות עד לאופן של יגיעה,  
כמאמר רז"ל: "יגיעת ומצאת - תאמין".**

כשאנחנו נעבוד את ה', ונקיים מצוות מתוך "יגיעה" והשתדלות  
מעבר למה שאנחנו רגילים - נזכה גם "למצוא" בתוכנו כוחות שלא הכרנו קודם  
ולהגיע למקומות שלא היינו מגיעים אליהם אם היינו נשארים רק איפה שמוכר ורגיל לנו...

*סי'א/כ-*

**מספר הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ):  
בשלב מסויים בחיי הרגשתי שאני עמוס, טובע בים המטלות שיש לי.  
הייתי מעורב במספר רב של פרויקטים, שכל אחד מהם יכול היה למלאות את כל סדר  
היום שלי. ועל הפרק עמדו מספר פרויקטים נוספים, תובענים גם הם.  
כתבתי לרבי שקשה לי לעמוד בעומס וכל יום קשה מקודמו, ושאלתי: מה צריך להיות סדר  
העדיפויות שלי? על מה עלי לוותר?  
ענה לי הרבי: המשך את כל מה שאתה עושה, והוסף עוד.**

הרבי תמיד דרש מהחסידים להמשיך ולהוסיף. אף פעם לא להסתפק במה שכבר נעשה,  
אלא תמיד להוסיף עוד ועוד...

*ז'יכאו ל' בכ"י-*

**בוידאו הבא ניתן לראות אין דרש הרבי מכל אחד לפעול עוד ועוד  
ואף פעם לא להסתפק במה שעבר נעשה...**

העתיקו את הקישור הבא למציג הסרטים שבלוח הכיתה.

<https://ormenachem.net/wp-content/uploads/2022/12/hishtadlut-vecharitsut.mp4>

*סיימם? קולו מהמוכר את המש"מ ל'אכ...*

